

David wordt koning



David wortat koning



KLIJEN NAAR HET HART

God zegt dat de mensen het eerst naar de buitenkant kijken, maar dat hij kijkt naar de binnenkant, het hart.
Knutsel een spiegel in een hartvorm.



Werkblad (8-12 jaar) David wordt koning



BIJ ELKAAR NAAR BINNEN KIJKEN

Voor God is het belangrijk hoe je van binnen bent.
Door deze opdracht leer je een beetje elkaars binnenkant kennen.

<p>1. IK VIND HET BELANGRIJK OM EERLIJK TE ZIJN. NAAM:</p>	<p>4. IK VOEL ME GELUKKIG BIJ MIJN FAMILIE. NAAM:</p>	<p>7. WAT IK BELDOF, DAT DOE IK. NAAM:</p>
<p>2. IK HOUD VEEL VAN GOD. NAAM:</p>	<p>5. IK DOE MIJN BEST OM GOED TE ZIJN VOOR DE KINDEREN IN MIJN KLAS. NAAM:</p>	<p>8. IK BEN EEN TROUWE VRIEND(IN). NAAM:</p>
<p>3. IK BEN VAAK ONDER DE INDRUK VAN DE NATUUR. NAAM:</p>	<p>6. IK VOEL ME FIJN ALS IK ANDERE MENSEN KAN HELPEN. NAAM:</p>	<p>9. ALS IK ME VERDRIETIG VOEL, DURF IK DAT TE LATEN MERKEN. NAAM:</p>